

Hermed følger nogle billeder som min bedstefar Georg Lennild har taget - de billeder hvor han selv er på har han overladt sit kamera til en anden.

Lidt om Georg Lennild: Han var løjtnant på Dragør Fort under 1. Verdenskrig, ellers var han værkfører og senere overværkmester på Orlogsværftet.

Hans hustru som er med på billederne hed Bertha - hun døde i 1941 og senere blev Georg gift med min mormor.

Bertha og Georg Lennild boede under deres ferier i Ry på Pension Ryhave hos familien Aaboe Sørensen. Familien Aaboe bestod af: Bogtrykker Søren Aaboe Sørensen hans hustru Kristine og børnene Else, Karen, Max og Niels Erik. Søren, Kristine og Niels Erik er begravet på Ry Kirkegård og deres gravsten kan vist stadig ses.

De tekster jeg har skrevet ved billederne, er dem min bedstefar har skrevet i det store album.

Hvis i har kommentarer eller flere oplysninger omkring billederne, må i meget gerne skrive til mig.

Her er et par billeder af min bedstefars albums. Der er tre albums med ialt 5500 billeder, og det er her billederne fra Ry og omegn sidder.

Jeg vedhæfter også et billede med jeres bysbarn, Søren Aaboe Sørensen, det er ikke fra Ry, men fra et besøg på Dragør Fort hvor Georg Lennild havde været løjtnant under 1. Verdenskrig, og derefter var han tilknyttet fortet som reserveofficer.

Et par billeder fra Silkeborg.

Vi er på besøg i konservator Christian Aaboe Sørensen's Strandhytte, han sidder ved siden af sin bror fra Ry - Søren Aaboe Sørensen.

Chr. Aaboe var også borgmester i Silkeborg 1941-46. Søren Aaboe var jo bogtrykker, pensionatsejer, konservator og stifter af Annonce-Bladet i Ry, så det har været et par foretagsomme brødre.

I 1936 brugte Bertha og Georg Lennild deres ferie på en rejse gennem Jylland - fra Skagen i nord og til Sønderborg i syd.

Naturligvis blev det også til et besøg i Ry - hvor de jo havde holdt så mange ferier.

Besøget fandt sted Sankt Hansaften og det blev der et par billeder ud af.

Kommentar til billede med billedhugger Hummeluhr: Stenhugger er måske den rigtige betegnelse, Hummeluhr var pensioneret skolelærer fra Nr. Vissing og huggede indskriptioner i flere mindsten på egnen. Han arrangerede også

Grundlovsfester på sin hjemegn.

Kommentar til billedet fra 1921 med Bertha og haren: Haren er en souvenir fra Himmelbjerget - en nøddeknekker - som vi heldigvis stadig har, den får dog ikke lov til at knække nødder mere - det tør vi ikke :-)

Georg Jørgen Anders Lennild

Georg Jørgen Anders Nielsen, blev født 2. april 1891 i Carstensgade 17, København. Hans forældre var søminearbejder Sophus Emil Nielsen fra Odense og Johanne iisindatter fra Lund, Sverige. Han blev døbt i Sct. Matthæus og her blev hans bror Holger Johannes også døbt to år senere. Der kom ikke flere børn i familien som senere flyttede til KCJschlersgade 6. Bebyggelsen er den vi i dag kender som Humleby tæt på Carlsberg. Faderen fik siden arbejde på Glud og Marstrand som maskinist og værkfører. De to drenge fik en kærlig men bestemt opvækst og min bedstefar fortalte om søndagsture med deres far der bl.a. kunne gå til Frederiksdal og tilbage – til fods! Deres far lærte dem om naturen og København, en viden jeg senere fik stor glæde af. Georgs skoletid blev afsluttet med Præliminæreksamen med fine karakterer.

1908 startede han som lærling i Sømnevæsenet, hans far har sikkert haft bekendte der. Helt nøjagtigt hvad han kom i lære som ved jeg ikke, men sikkert noget smed/maskinarbejder. Siden læste han til maskinist og blev værkfører på Orlogsværftets Maskinværksted. Det blev også til værkfører og da han gik på pension i 1956 var det som overværkmester. Det blev til 48 år på Orlogsværftet med tre sygedage!

Hans militærtjeneste foregik en stor del af tiden på Dragør Fort hvor han sluttede som løjtnant, derefter overgik han til reserven. Hans bror Holger, blev også officer og i 1917 skiftede de begge efternavn til Lennild.

Den 29. april 1917 blev Georg viet i Sct. Markus med Bertha Margrethe Kure. Hun var født Sørensen og var datter af oversergent ved Livgarden Erik Rasmus Sørensen og Margrethe Kure.

Hun var vokset op på Livgardens kaserne i østervoldgade, så det var vel naturligt at hun blev gift med en løjtnant.

I 1919 var Georg med til at grundlægge Nørrebro's Andelsboligforening, og i 1920 kunne de flytte ind i Udbygade 14. De fik ingen børn, til gengæld fik de et liv med mange rejser.

Bertha døde 14. maj 1941, 53 år gammel. Hun blev begravet på Garnisons Kirkegård fra Simeons Kirke.

Georg blev gift igen 1. april 1951 i Simeons Kirke med Ellen Aagaard (min mormor) hun arbejdede også på Orlogsværftet – kontor rengøring.

Det var en lidt fremmed fugl der kom ind i en familie der mest bestod af ufaglærte og jævne mennesker, og han blev da også tiltalt med De og Mester, hans fremtoning var også lidt brysk og autoritær – typisk gammel militærmand. Hans egen vennekreds bestod da også mest af direktører, maskinmestre og lignende og en af hans bedste venner var tandlæge Holger Winther. Han var dog en stor gevinst for familien, han var det vi vil kalde en handymand.

1950 købte min mormor og bedstefar en kolonihave i Brønshøj, her tilbragte jeg hver sommer indtil 1963, hvor de solgte haven. En lykkelig tid som jeg ofte tænker på. De sidste år af sit liv blev han meget senil, og var på et plejehjem da han døde i 1972. Han var Ridder af Dannebrog.

Januar 2013

Poul-Erik Pløhn