

Tulstrup sogn

16. årgang nr. 2

Marts 2014



HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK

Tekst: Kirsten Lund

Philip Krawczyk siger straks ja, da jeg spørger, om han vil være med til at fortælle lidt til sognebladet om hans og familiens liv i Tulstrup.

Philip er Eva Krawczyk's søn, og han er vokset op i huset på Tulstrupvej 73, som Tulstrup kirke har overtaget fra den 1. januar i år.

Eva Krawczyk døde foråret 2013 efter et begivenhedsrigt liv på næsten 88 år.

Men hvor kom Eva Krawczyk og hendes familie fra? Hvad betyder det særprægede navn? Og hvad har der været i de gamle staldbygninger bag stuehuset? Spørgsmålene var mange og Philip en formidabel fortæller.

- Min mor er født i Randers i 1925 og vokset op i et stort hus, hvor hendes morforældre også boede. I 1946 valgte Eva at rejse ud langt bort fra hjemmet. Hun slog sig ned i Heidelberg og derfra skrev hun rigtig mange breve til sin mor og far. Hun beskrev oplevelser og mennesker, hun mødte. Det har dog undret mig, at vi ikke umiddelbart har fundet nogle svarbreve fra hendes far og mor. Det er ren envejskommunikation. Men mor skrev, at hun var glad for at være i Heidelberg, og at hun var glad for at være rejst ud.

Eva Krawczyk havde uddannet sig på Handelshøjskolen i Danmark og arbejdede på kontor for den amerikanske regering i Heidelberg under general Eisenhower, der senere blev USA's præsident.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tulstrupvej 73.....	side 1
Nyt fra menighedsrådet.....	side 8
Årets konfirmander	side 10
"Stillingsopslag"	side 11
Børnegudstjeneste	side 11
Tulstrup kirke.....	side 12

Forsidetegning: Jens Råby



Philip Krawczyk

- Der er en kæde til Heidelberg, vi skal følge, fortæller Philip. Min far, Marcel Krawczyk, er født i Paris i 1922. Marcells far og mor, altså min farfar og farmor, kommer fra Polen. Min farfar bliver indkaldt til den russiske hær og med udsigt til at skulle aftjene værnepligt i den russiske hær, vælger han at flygte.

Farfar flygtede og kom til Paris ca. 25 år gammel. Et år senere fulgte farmor efter farfar fra Polen til Paris og far blev født. Han voksede op i Paris, hvor familiens liv i krigsperioden var præget af tyskernes jagt på jøder. Efter anden verdenskrig tog min far til Heidelberg, og nu kan vi binde kæden sammen. I

Heidelberg mødte han Eva, og de bliver meget forelskede, det er der ingen tvivl om, understreger Philip.

- De arbejdede begge som "kontorister" for den amerikanske regering. Man havde jo ingen kopimaskiner dengang, så der var brug for mange maskinskrivere, masser af dokumenter skulle skrives med flere gennemslag. De var lønnede af Amerikanerne og fik ligeledes andre goder såsom cigaretter osv., som de solgte videre for andre tjenesteydelser. Min mor og far havde ingen forpligtigelser, og de kunne efter datidens målestok tillade sig mange ting og især det at rejse. De havde det skønt. De rejste så ofte de kunne til alle mulige steder i Europa. Det var svært at komme frem den gang, men min mor fortalte mig, at de købte en bil – tror nok det var en Renault, som de så kunne rejse hvorhen de ville med. Da de skulle have kørekort, så var ordningen den, at man selv skulle stille bil til rådighed – kørelæreren havde skam ingen bil til dette.

Men så blev de forflyttet til Paris.

- Den gode tid i Heidelberg sad som et smukt minde om ungdomskærligheden i dem, tror jeg, de tog ofte tilbage til byen. Det holdt ved i mange år, at når de var stressede og trætte tog de tilbage til Heidelberg.

- I Paris var det ikke så sjovt mere. Min mor blev gravid og hun skulle saftsusme ikke føde i Paris, for så blev barnet fransk statsborger. Det blev vi nu alligevel, min søster og jeg, for statsborgerskabet fulgte farens nationalitet. Mor ville til Danmark for at føde, så hun rejste hjem til sine forældre i Randers.

De sagde begge deres gode jobs op i Paris og var nu i Danmark. Hvad skulle de lave?

- Vi er tilbage i midten af 50'erne, dengang var det meget slemt at være udlænding i Danmark, fortæller Philip. Far var fransk, han kunne ikke få arbejde. Så far og mor blev nød til selv at finde på noget. Jeg forestiller mig, at de var ude at køre, de falder forbi Tulstrup og så køber de sørme huset i 1956. 56.000 kr. var prisen. Men far var fransk, så han måtte ikke købe noget, så det var min mor

der står som ejer på skødet.

- De købte huset med hønsestald, høns, rugemaskine og det hele. Ude mellem stuehuset og hønsestalden var der huse med rugemaskiner, hvor de rugede æg ud. Så de havde en lille kyllingefabrik, og bønderne på egnen var deres kunder.

- På et tidspunkt spurgte bønderne far og mor, om ikke de kunne hjælpe dem med at slagte deres høns. Det kunne de da godt, og så købte far og mor en maskine, der kunne pille/plukke fjerene af kyllingerne og noget efter, byggede de et slagteri i Gl. Rye. Slagteriet lå lige efter, hvor Børnehaven Bison ligger nu, der hvor de gule rækkehuse er opført, fortæller Philip.

Det var en spændende tid for mor og far, men det var også hårdt. Det var tungt arbejde i mange timer. Omkring 1960 stoppede de med selv at have høns. Jeg er fra 1958, og jeg kan ikke huske, der har været høns i husene, ræsonnerer Philip. Min søster Evelyn er født i 1954 og er fire år ældre end mig, så hun kan huske det og har fortalt, hvordan en hane jagtede postbuddet.

- Da jeg var lidt ældre, kan jeg huske, at jeg kom rigtig meget hos vores naboer Ellen og Karl. De boede på gården lige nedefor kirken. Alfred, deres søn der er lidt yngre end mig, har jeg simpelthen leget så meget med, også hans søstre, Kirsten og



Tulstrupvej 73

Gitte, var vi sammen med. Alfreds far kørte mælkevogn og vi tog af og til med ud at hente mælk hos bønderne. Mor var så taknemmelig over, at jeg kunne være så meget hos Ellen og Karl dengang.

Alfred og hans kone Lisbeth har gården nu, og Philip udtrykker stor taknemmelighed over deres hjælpsomhed i forbindelse med Eva Krawczyks død.

- Til den anden side, der hvor Thomas "kromand" bor nu, boede Gudrun og Søren, hvis søn Jens, jeg spillede fodbold med og alt muligt.

Betingelsen for at de kunne bo i huset var, at de skulle stille et rum til rådighed, hvor der var sparekasse en-to gange om ugen. Når rummet ikke skulle bruges til sparekasse, satte vi et bordtennisnet op på bordet, hvor de sad og "talte pengene" og så spillede vi i timevis.

Jens's far havde en lastbil. Han hentede bøndernes grise og kørte på slagteriet med dem. Det var fantastisk.

Vi levede i en tryk verden i landsbyen sammen med børnene, som vi var sammen med hele tiden, mindes Philip.

Tænk al den kontrol der var!

Det påvirkede især min far meget at være fremmed i landet. Far og mor talte fransk sammen. Han talte fransk til os børn, vi svarede på dansk og han forstod alt.

Fordi vi var fremmede, kom der hvert år en politimand for at se, hvordan vi levede. Tænk al den kontrol der var! Vi skulle have en slags opholdstilladelse, som skulle fornys en gang om året. Min far følte sig ikke altid velkommen, det var hårdt for en mand altid at blive kontrolleret og undersøgt. Det var nok heller ikke så nemt for ham, at mor ordnede alt, hun kunne sproget, skriften, alt.

I 80'erne blev konkurrencen mellem slagterierne meget hård og priserne faldt. Far og mor moderniserede til en hvis grad, men kunne ikke blive ved. De valgte at sælge slagteriet i starten af firserne. Det var desværre et skidt tidspunkt. Så det gik ud over deres pensionsopsparing.

Da de fyldte 60 år nogle få år senere, gik de begge på efterløn.

Ny epoke for Eva

- For min mor begyndte dermed en ny epoke. Hun startede i Ældre Sagen. Først i Silkeborg, så i Ry og siden blev hun valgt ind i hovedbestyrelsen. Hun var god til at sætte ting i gang, hun var ikke bange for autoriteter, hun turde sige sin mening og var en utrolig selvstændig kvinde.

Hun sagde selv, at en af hendes bedste tider var perioden i Ældre Sagen. Der kunne hun bestemme, sådan rigtigt. Det kunne hun lide. Hun ville have været en fortrinlig politiker, siger Philip med overbevisning. Hun var ligefrem, bramfri og sagde

tingene usødet. Mor kunne bedst lide mænd, fortsætter Philip, der var ingen fnidder. Og mændene de løb omkring hende - også i sine gamle dage, smiler han.

- Mine forældre blev separerede i slutningen af 90'erne. Far var af jødisk herkomst og var i disse år blevet meget optaget af Israel, og han forsøgte at bosætte sig dernede i 1994. Han kom tilbage til Danmark i 2001 og boede herefter en årrække i Danmark i Lyngby, men rejste tilbage til Israel, hvor han døde i 2010. Han forblev til stadighed søgende efter sine rødder, fornemmer Philip.



Eva Krawczyk sammen med sine børnebørn Sarah og Simon

”Den lille skrædder”

- Vi var anderledes i Tulstrup. Min søster Evelyn og jeg er f.eks. ikke konfirmeret. Vi gik på Knudsøskolen, hvor det var meget usædvanligt ikke at blive konfirmeret dengang, men vi er aldrig blevet drillet med det.

Jeg har gået på Knudsøskolen i 7 år. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder nu for COWI. Sammen med min kone Rie bor jeg i Søborg ved København, og vi har en datter, Sarah, født i 1990, og vores søn Simon er fra 1995.

Sarah er for øvrigt opkaldt efter min farmor. Hun hed Sarah Simborscka, jeg er ikke helt sikker på stavemåden. Vores navn Krawczyk stammer fra min farfar. Det betyder ”den lille skrædder”. Min farfar var skrædder og min farmor var syerske.

Ville I ikke gerne have beholdt huset?

- Jo, men vi er blevet for gamle, synes Philip, det vil kræve for meget at sætte huset i stand. I flere måneder undersøgte vi muligheder for at beholde huset. For hver mulighed afslørede der sig et væld af problemer



*Philip Krawczyk bag sin mor
Eva Krawczyk*

i forhold til regler fra myndigheder og økonomiske konsekvenser, der var urealistiske for os.

Det er da bestemt også med vemod og en knude i hjertet, at vi giver det fra os, vi får aldrig den mulighed igen. Men vi var glade for det lille møde, vi havde med menighedsrådet sidste sommer, hvor vi viste huset frem og hørte om menighedsrådets hensigt med at købe stedet. Både Evelyn og jeg er meget positive over for, at kirken har købt huset, slutter Philip.

NYT FRA TULSTRUP MENIGHEDSRÅD

Ændring i sammensætning af menighedsrådet

I forbindelse med at Tyt Kirkeby fylder 65 i år, ender flexjobordningen i hendes organiststilling ved kirkerne i Dover, Aalling og Tulstrup kirker.

Tyt Kirkeby har fået tilbudt jobbet som organist igen med nyt ansættelsesbrev.



Tyt Kirkeby

I den forbindelse har menighedsrådene søgt konsulentbistand hos Skanderborg provsti og Aarhus stift og har fået at vide, at Tyt ved genansættelse i organiststillingen skal træde ud af menighedsrådet ved Tulstrup kirke, hvor hun gennem mange år har ydet en stor indsats.

Det er derfor med beklagelse, at jeg skal meddele, at Tyt ikke længere er medlem af menighedsrådet ved Tulstrup kirke.

Et enigt menighedsråd siger et stort og hjerteligt tak til Tyt for hendes enestående og engagerede indsats for arbejdet i rådet i en lang årrække. Vi kommer til at savne Tyt i de mange gøremål.

Ny i rådet

I stedet for Tyt Kirkeby indtræder stedfortræder valgt ved valget november 2012, det er Kirsten Strunge Larsen, som bor på Skovsrodvej i Tørring.

Vi byder Kirsten hjertelig velkommen og ser frem til et godt samarbejde.



Kirsten Strunge Larsen

Drømmen der gik i opfyldelse

I adskillige år har det været et ønske fra mange i Tulstrup sogn at købe ejendommen beliggende mellem Tulstrupvej og Tulstrup kirke langs det sydlige kirkedige.

Eva Krawczyk, som boede i huset, døde sidste forår. Med et lån fra Stiftmidlerne har Tulstrup kirke købt ejendommen for 1,5 mill. kr. af hendes datter og søn, Evelyn og Philip.

Planen er at nedrive bygningerne på grunden og fjerne det meste af beplantningen, så der bliver frit udsyn fra Tulstrupvej til kirken og således, at man fra kirken får en rigtig flot udsigt mod syd ud over Knudsø. At få et græsareal med et bord og en bæk måske, hvor man kan ny-

de sin kaffe, når man kommer gennem Tulstrup by og gør holdt ved kirken.

Kirken har overtaget ejendommen den 1. januar 2014.

I billedgalleriet på www.tulstrupkirke.dk kan I se lidt billeder fra ejendommen.

Www.tulstrupkirke.dk

På hjemmesiden kan du følge med i, hvad der sker i kirken og i menighedsrådet. Her finder du blandt andet beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder, sognebladet ligger som pdf-fil, der er en lang række billeder fra arrangementer, der er kontakt-oplysninger på personer du kan henvende dig til i forbindelse med dåb, vielse med meget mere.

*Formand for Tulstrup
Menighedsråd
Jens Peter Møller*



**FØLGENDE KONFIRMERES
I TULSTRUP KIRKE
BEDEDAG D. 16. MAJ 2014 KL. 10.00**

Christian Damm

Anja Kaltoft

Lea Bruun Gislason

Katrine Maj Æbeløe Møller

Alenka Ane Klitgaard Nielsen

Ida Bøtchiær Liebum

Johanne Holm Søndergaard Hansen

Rasmus Søgaard Bojesen

Sara Gurfinkiel Heilmann

Simon Pham Mortensen

Anne Sofie Kjærulff Davidsen

Nikolaj Fischer Nielsen

Anders Busk Moselund Møller

Johan Hyldal Bjørn

Jakob Lund Pape Møller

Mia Mandrup Mørk

Holger Tabermann Maaløe



”STILLINGSOPSLAG”

– HVEM VIL VÆRE BLADUDDELER?



Da vores trofaste uddeler Karen Roslyng desværre døde den 25. november 2013, er en ”stilling” som uddeler af Tulstrup sogns sogneblad ledig.

Jobbet består i at dele sognebladet ud til husstande på en rute i Tørring landsby. Ruten tager ca. 1 time i rask trav på gå-ben.

Bladet udkommer fire gange om året og skal således deles ud disse fire gange om året: slutning af februar, slutning af maj, medio september og slutning af november.

Vi kan tilbyde en attraktiv ”løn” i form af en årlig god frokost i berigende selskab med ”uddelerkollegerne”, frisk luft på en smuk rute, motion hvis du vælger at gå eller cykle, en lille sludder og et hej fra mange af beboerne på ruten og mange andre gode ting.

Hvis du er interesseret i dette attraktive job kan du sende en mail til Kirsten Lund på e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk eller ringe på tlf.: 28 39 00 42 gerne senest den 17. marts 2014.

Venlig hilsen
Tulstrup menighedsråd

BØRNE-GUDSTJENESTE
med **MINIKONFIRMANDERNE**
fra både *Knudsøskolen* og *Bjedstrup skole*
Tulstrup kirke søndag 23. marts kl. 10.30

med tekster og musik af *Sigurd Barrett*

Efter gudstjenesten fællesspisning
i konfirmandstuen i Tulstrup Præstegård

TULSTRUP KIRKE



Sognepræst

Erik Bredmose Simonsen

Præstebakken 11

8680 Ry

Tlf. 86 89 14 17

e-mail: ebs@km.dk

Graver:

Barry Leonard

Tlf. 27 32 47 50

Træffes ved kirken

fredag kl. 10 – 12

Kirkevæрге:

Grethe Jensen

tlf.: 86 89 16 74

Menighedsrådsformand:

Jens Peter Møller

tlf.: 86 89 36 64

Tulstrup kirkes hjemmeside:

www.tulstrupkirke.dk

- Siden sidst -

Dødsfald i sognet og begravede/ bisatte fra Tulstrup kirke

Lise Lotte d'Ours Høeg,
Plejhjemmet Søkilde

Karen Margrete Roslyng-Jensen,
Tørring

Helga Mette Marie Jensen,
Plejhjemmet Søkilde

Karl Werner Dahl,
Plejhjemmet Søkilde

Døbt i Tulstrup kirke

Willads Borre Tegllhus
Ravnsovej

Liam Willum Bach Blak
Kielsgårdsvej

Redaktionen af ”Tulstrup sogn”

Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry,

tlf. 86 89 09 19 / 28 39 00 42 e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.

Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt:

marts - juni - september - december.

Tryk: Kamark Grafisk A/S, tlf. 87 224472

Stof til næste blad modtages gerne - **senest d. 28 . april 2014**

