

# Tulstrup sogn

16. årgang nr. 1

December 2013



## LIV OG OPVÆKST I JAUNGYDE

*Tekst: Kirsten Lund*

Hvordan var det at vokse op i Jaungyde, spørger jeg Anna Marie Højvang Nielsen, som bor på Raunsøvej 68 i et gulstenshus, hun og hendes mand Kaj byggede i 1970.

- Jeg er født i 1944, fortæller Anna Marie, på gården Højvang lidt længere oppe ad Raunsøvej i nummer 63. Der bor min bror

Peter Højvang og hans kone Kirsten nu. De overtog gården efter vores forældre. På gården er jeg vokset op som den ældste af tre børn. Min bror Peter er fra 1947 og min søster Grethe er født i 1950, hun bor også stadig på Raunsøvej nærmere Låsby. Vi tog alle navnet Højvang efter gården dengang.

Anna Marie, af de fleste kaldet Mie, blev gift med Kaj i marts

1970. Samme år gik parret i gang med at bygge deres hus, som ligger på en grund skilt fra Kajs fødehjem, som er gården lige overfor på Raunsøvej 57.

- Da vi var unge og lige blevet gift, skete der mange ting her i Jaungyde. Der blev holdt fester i forsamlingshuset og også spillet dillefant. Senere har både Kaj og jeg været aktive i forsamlingshuset. Kaj har været formand i 15 år og bagefter tog jeg en tørn 1985-2002. Vi arrangerede høstfest, vinterfest, dillefant og lotterispil.

- Jeg gik i skole i Vennely Markskole. Her gik vi i skole i to hold, ét om formiddagen og et andet om eftermiddagen. Efter 6. klasse fortsatte jeg på Mølleskolen i Ry, hvor jeg tog mellemskoleeksamen og derefter realeksamen.

Jeg fulgtes med min veninde, Nina, hun boede længere oppe på ”marken”. Nina var et år yngre end mig og tog også mellemskoleeksamen. Jeg fulgtes også med Else Johanne, som boede i Søkilde, men ellers mindes jeg ikke, at jeg fulgtes med så mange.



*Anna Marie Højvang Nielsen*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Liv og opvækst i Jaungyde ..	side 1
Beretning for kirkeår 2013. .	side 7
Minikonfirmander 2014 .	side 10
Julekoncert .....	side 10
Hvad er kristendom? .....	side 11
Tulstrup kirke .....	side 12

*Forsidetegning: Jens Råby*

Vi blev konfirmeret i Tulstrup kirke i 1960 hos pastor Bolvig. Selvom jeg gik på Mølleskolen, blev jeg konfirmeret sammen med dem fra Vennely, Jaungyde, Tulstrup og Tørring. Anna



*Konfirmander i Tulstrup kirke 1960  
- Anna Marie 1. række, nr. 1. fra venstre -*

Marie har fundet det gamle fotoalbum frem og udpeger sig selv og andre kendte ansigter på konfirmandbilledet.

- Jeg så ikke så mange veninder efter skoletid, sikkert fordi jeg gik i skole i Ry. Efter skolen var der meget, jeg skulle lave hjemme og jeg havde måske også nok i mine søskende og min veninde Nina. Mine skolekammerater fra Ry havde mere med hinanden at gøre, tror jeg, og der var da også klikker. Jeg kan huske en gang, hvor jeg

havde inviteret til fødselsdag, men ingen af dem kom. Det var jeg skuffet over, og jeg syntes især, det var synd for mor, fordi hun havde forberedt en hel masse til gæsterne.

Et kig i det gamle fotoalbum afslører, at Anna Marie har gået til gymnastik i forsamlingshuset i Jaungyde. - Vi var jo mange unge dengang. Der var et karlehold og et pigehold med godt 20 deltagere på hvert hold. Jeg var med i 1963, ser det ud til, men jeg kan faktisk ikke huske

det. Det har ikke gjort så stort indtryk på mig, indrømmer Anna Marie.

#### **40 gode år hos Post Danmark**

I 1963 begyndte Anna Marie som elev hos Post Danmark i Ry og det betød, at hun skulle flytte hjemmefra. Postmesteren krævede, at eleverne boede i nærheden, så de kunne tilkalde, når det var nødvendigt. Anna Marie fik et værelse hos fru Marker på hjørnet af Søkildevej og Silkeborgvej.

- Det var ikke muligt at lave mad der, så jeg spiste på Ryhave pensionat. Som elev hos Post Danmark skulle vi til København i 2½ år for at gå på skole. Siden har jeg arbejdet hos Post Danmark i Hobro, Skanderborg, Ry og til sidst i Silkeborg, hvor jeg sluttede i 2005 for dog at være afløser indtil jeg for 3-4 år siden faldt og kom til skade med min skulder.

Anna Marie nåede at have 40 års jubilæum hos Post Danmark og hun er nu formand for den lokale afdeling af Postpensionisterne. I entreen ligger invitationerne til foreningens julefrokost frankeret og klar til afsendelse til alle medlemmerne.

- Jeg keder mig ikke, selvom det godt kan være lidt hårdt at skulle alene afsted efter at min mand, Kaj, døde i marts i år pga. lungekræft. Men jeg er glad for at komme ud sammen med andre mennesker og jeg er taknemmelig for at kunne komme rundt med bilen.

- Kaj var 10 år ældre end mig. Vi har jo kendt hinanden altid, selvom han gik på Jaungyde skole og jeg i Vennely og Ry. Så jeg kan ikke sige, hvornår det sådan blev os to. Men vi blev forlovet i 1968.

Kaj har drevet landbrug på sit fødehjem sammen med sin bror Per fra deres far døde midt i 60'erne. Kaj blev født i Fiirgårde på en af de ejendomme, der er blevet fjernet for at etablere Kildebjerg kvarteret. Men allerede da Kaj var 4-5 år flyttede familien til Jaungyde.

- Heldigvis nåede Kaj og hans bror at forpagte jorden ud sidste år og sælge alle maskiner fra, inden Kaj døde i foråret, fortæller Anna Marie. Oprindeligt havde de køer på gården, men de seneste mange år har de drevet den blot med planteavl.

## Krig og vold

Anna Maries forældre var nogle af de første, der fik fjernsyn. Naboerne blev inviteret over for at se med, så det blev en helt lille biograf.

- Jeg kan tydeligt huske, at vi så Ungarn opstanden på fjernsyn i 1956, men vi måtte ikke se krig og vold, syntes en bred dame, der var på besøg. Hun stillede sig op foran fjernsynet, så vi ikke kunne se noget, griner Anna Marie.

Til gengæld var de mindre hurtige til at få traktor på Højvang. Anna Marie mindes, at det var hendes bror Peter, der fik skubbet på for at få hestene afløst af traktor.

- Vi var ude at harve, men i en vending for enden af marken væltede harven og hestene stak af hjem til gården, hvor mor fangede dem. Jeg er helt forundret over at hun turde. Men jeg tror, det var med til at Peter pressede på for, at vi fik traktor. Han var jo med i alt derhjemme.

Min søster Grethe var også en del med i marken og stalden. Men landbruget interesserede ikke mig så meget.

## Kirkegang et pres

- Da vi var børn, kom vi en del i Tulstrup og især i Tørring sammen med vores forældre. Det var meget pga. missionen, hvor mine forældre var aktive i KFUM og K. De mødtes med andre, der var missionske både i missionshuset i Tørring og privat. Vi gik også i søndagsskole. Det var en plage at skulle afsted. Jeg kan huske, at vi børn lå søndag morgen og lyttede om vores forældre kom og kaldte på os, for at vi skulle i kirke. Det var vi ikke vilde med.

- Vi måtte ikke gå i danseskole. Jeg kan huske, at jeg spurgte bedstefar om grunden til det, men det ville han ikke svare på, så vi fik aldrig nogen forklaring. Det syntes jeg var forkert. Så alle vores tre børn har gået i danseskole, fra de var ganske små her i forsamlingshuset hos fru Nielsen. Morten, vores yngste, var så lille, da han begyndte, at han måtte have sut for at ville danse – men de skulle lære det! Smiler Anna Marie.

- Mine oplevelser med missionen som barn er nok med til, at kirken ikke siger mig en hel masse nu. Jeg bruger den ikke

ret meget. Det var også kun fordi min datter Karen inviterede mig med, at jeg for nylig kom til Allehelgen Gudstjeneste i Alling kirke, hvor vi mindedes Kaj, der døde i marts og Kajs nevø Kræn, der døde i september.

Anna Marie viser billeder på væggen af deres 3 børn, svigerbørn og 8 børnebørn.

- På mandag skal jeg 14 dage til Thailand, sammen med min datter Mette, hendes mand og deres tre børn.

Det glæder jeg mig rigtig meget til, stråler Anna Marie.

\*\*\*\*\*



*Billeder af Anna Maries 3 børn: Morten, Mette og Karen, svigerbørn og i alt 8 børnebørn, pryder stuens væg.*

# BERETNING FOR KIRKEÅR 2013

ved formand Jens Peter Møller,  
Tulstrup menighedsråd



I 2012 var der valg til menighedsråd ved landets folkekirker. Her i sognet var der fredsvalg med efterfølgende konstituerende møde i november 2012.

Og i første omgang var der ingen udskiftning i rådet, der var kun indtrådt nye suppleanter. Men allerede i marts måned tog vi afsked med Inger Brønholt, som flyttede til Silkeborg. I stedet indtrådte Annemarie Svendsen. Og dermed var vi ude i en ny konstituering. Så rådet ser nu ud som følger:

Formand: Jens Peter Møller  
Næstformand: Kirsten Lund  
Kirkeværge: Grethe Jensen  
Kasserer: Annemarie Svendsen

Sekretær: Kirsten Lund  
Kontaktperson: Grethe Jensen  
Præstegårdsudvalg:  
Annemarie Svendsen  
og Tyt Kirkeby

I december 2012 fik vi lavet et energitjek af kirke og præstegård.

Præstegården bestod uden bemærkninger, men den har jo også lige fået udskiftet varmeanlæg til jordvarme og er for få år siden blevet efterisoleret.

Kirkens varmeanlæg fungerede godt. Men vi arbejder på at sænke rumtemperaturen ned til 0 grader, når der ikke foregår noget i kirken. Det kræver lidt ekstra varme ved orgelet, og en god udluftning i kirken, så luftfugtigheden sænkes. Så det skal der arbejdes med det kommende år.

I januar opslog vi stillingen som kirkesanger, da vores hidtidige kirkesanger havde fået andet job nærmere sin bopæl i Århus. Ansat blev Anders Bloch. Han

gav i øvrigt sin første solooptræden for os til pastoratsfrokosten i Alling Beboerhus palmesøndag, som var en festlig holdelse af Erik Bredmoses 60 års fødselsdag.

Først i januar ansættes Michael Schelde som ulønnet hjælpepræst i pastoratet med virkning fra 1. februar. De tre menighedsråd fra Dover, Alling og Tulstrup var i den forbindelse inviteret til hans ordination i Århus Domkirke den 3. maj 2013.

Sidst på vinteren sagde vi farvel til vores kirkeseekretær Birthe Andersen, som efter mange års tro tjeneste har valgt at stoppe sit arbejdsliv og gå på pension. En stor tak til hende. Heldigt er det, at hun fortsat har lovet at yde hjælp til sogne- og kirkebladsarbejdet.

Mette Lai fra Alling ansættes 1. marts som præsteseekretær for kirkerne i den gamle Ry kommune i stedet for Birthe.

I foråret besluttedes at erhverve de alterbilleder, som er malet af Tove Lundby Møller, så kirken nu har to sæt malerier til altertavlen at skifte med.

I oktober måned blev, som tidligere år, kirke- og sognebladsomdelerne inviteret til frokost og hyggeligt samvær i konfirmandstuen.

En stor tak til dem for deres arbejde med at omdele bladet til alle sognets beboere.

I mange år har Lise og Knudåge Knudsen forestået planlægningen af sognemøder i pastoratet sammen med Erik Bredmose. Med udgangen af sidste sæson valgte de at stoppe dette hverv. Fra menighedsrådet skal lyde en stor tak for det arbejde, de har haft med møderne.

Sognemøderne kan forhåbentlig fortsætte med hjælp fra andre frivillige hjælpere fra pastoratet. Lige nu er sognepræst Erik Bredmose ansvarlig for tilrettelæggelse. Så de der gerne vil gøre en indsats kan henvende sig til ham.

Gennem det seneste år har menighedsrådet arbejdet på, om vi kunne tilrettelægge nogle møder om kristendom for at skabe mulighed for at drøfte hvad kristendom er for den enkelte.

Det er resulteret i en samtaleaf-



ten ”Kristendom - hvad er det?”  
d. 21. januar 2014 kl. 19.30-  
21.30.

I skrivende stund arbejder rådet,  
som det har gjort det sommeren  
over, for at kunne erhverve  
ejendommen Tulstrupvej 73,  
Eva Krawczyk’s hus efter hen-  
des død i foråret.

Meningen er at nedrive bygnin-  
gerne og fjerne beplantningen,  
så kirken kan ses fra Tulstrup-  
vej og således, at man fra kir-  
ken får udsigt over Knudsø.

Jens Peter Møller, Tulstrup

Formand for Tulstrup kirkes  
menighedsråd

## ***Glædelig jul og godt nytår!***

*- læs om julens og nytårets gudstjenester*

*i kirkebladet -*



**JULEKONCERT**  
**I TULSTRUP KIRKE**  
**tirsdag d. 10. december kl. 19.30**  
**med ”Knudsøkoret”**  
under ledelse af Lisbeth Sangill.

# Minikonfirmander 2014

## i Tulstrup præstegård

Så er vi igen på den årstid, hvor minikonfirmationsforberedelse tilbydes børn fra 3. klasse på Knudsøskolen.

Onsdage fra kl. ca. 13.00 til kl.15.00, mødes vi i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi vil arbejde med historier fra det Gamle og det Nye Testamente, synge, lege, tegne, undres og prøve at finde svar på de mange spørgsmål, som optager børnene om livets forunderlighed.

Vi skal også i kirken, og vi skal snakke med vores præst Erik Bredmose.

**Forløbet starter onsdag d. 8. januar** og slutter i løbet af marts med udflugt og en børnegudstjeneste. Udflugt og gudstjeneste bliver i samarbejde med Dover.

Alle børn i 3. klasse får nærmere information i december måned, hvor jeg besøger klassen.

Med venlig hilsen  
Jytte Lundgaard Nielsen.



*arkivbillede*

# KRISTENDOM – HVAD ER DET?

**Samtaleaften for alle interesserede om kristendom og kirke**  
**tirsdag den 21. januar kl. 19.30-21.30**

Hvad går kristendommen i grunden ud på?

Skal man tro på alt, hvad der står i Bibelen?

Hvad er tro? Hvad er tvivl?

Er det ikke bedre at vide end at tro?

Er det kun naive mennesker, der tror på Gud?

Hvad skal vi med tro, når vi har videnskaben?

Tror kristne, at Gud sidder oppe i himlen på en sky?

Hvorfor skal man gå i kirke?

*Har du også et spørgsmål om kristendom og kirke, som du går og rumler med, er du usikker på, om der er "noget at hente" i Kristendommen, eller er der noget du undrer dig over, eller er du bare nysgerrig, så er du velkommen til en samtale-aften om kristendom og kirke.*

Det er menighedsrådet i Tulstrup, der står bag aftenen, fordi vi som menighedsrådsmedlemmer går rundt med akkurat de samme spørgsmål som andre.

Vi har derfor spurgt vores sognepræst Erik Bredmose, om han vil være med til "en snak". Vi forestiller os, at Erik Bredmose kommer med et oplæg, så vi kan komme i gang, men det er tanken, at omdrejningspunktet skal være de spørgsmål, der kommer fra deltagerne.

Vi har i første omgang blot afsat én aften, men skulle der vise sig interesse for mere, så er vi åbne for det.

Tulstrup Menighedsråd



# TULSTRUP KIRKE



## Sognepræst

**Erik Bredmose Simonsen**

Præstebakken 11

8680 Ry

Tlf. 86 89 14 17

e-mail: ebs@km.dk

## Graver:

**Barry Leonard**

Tlf. 27 32 47 50

Træffes ved kirken

fredag kl. 10 – 12

## Kirkevæрге:

**Grethe Jensen**

tlf.: 86 89 16 74

## Menighedsrådsformand:

**Jens Peter Møller**

tlf.: 86 89 36 64

## Tulstrup kirkes hjemmeside:

[www.tulstrupkirke.dk](http://www.tulstrupkirke.dk)

## - Siden sidst -

### Dødsfald i sognet og begravede/ bisatte fra Tulstrup kirke

Kræn Lundgaard Nielsen,  
Jaungyde

Karen Margrethe Mikkelsen, Ry

Anne Irene Nielsen,  
Plejehjemmet ”Søkilde”

Ellen Margrethe Andersen,  
Plejehjemmet ”Søkilde”

Jenny Jacobine Larsen, Ry

### Døbt i Tulstrup kirke

Mikkel Grønbæk Meinertz,  
Frederiksberg

Jasmin Rabøl Jensen, Silkeborg

Willads Eyvind Fröhlich Lewandovski,  
Tebstrup

Lea Bruun Gislason, Ry

### Viet i Tulstrup kirke

Heidi Rabøl Jørgensen  
og Sune Bugge Jensen, Silkeborg

## Redaktionen af ”Tulstrup sogn”

Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry tlf. 86 89 09 19  
e-mail: [kirsten.lund@fiberpost.dk](mailto:kirsten.lund@fiberpost.dk)

”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.  
Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt:  
marts - juni - september - december.

Tryk: Kamark Grafisk A/S, tlf. 87 224472

Stof til næste blad modtages gerne - **senest d. 20. januar 2014**

